



Den "usynlige" medspiller

Vor nye faste organistvikar, Stine Möglich, havde første dag ved orgelet den 1. september til en bisættelse. Den 3. september var hendes første søndagsgudstjeneste, og det blev bemærket.

4
November
2017

Vi har gennem et par år været afhængige af forskellige vikarer, hovedsagelig Birgitte Romme og Ole Andersen, der har trukket et stort læs, efter de havde planlagt at stoppe med organistvirksomheden.

Stines spillestil var ny og fængende.

Når vi kan kalde hende den "usynlige" medspiller, skyldes det, at organisten i vor kirke er skjult bag et rygpositiv - klemt inde mellem to orgeldele - hvorfor man ikke kan se hende. Organisten kommer tilmed tidligere end menigheden, og hun kommer som regel først ned fra pulpituret, når folk er på vej hjem.

Udtrykket "medspiller" må man endelig ikke misforstå. Det dækker faktisk over den rolle, som organister har. Præst og organist er de bærende kræfter under en gudstjeneste, og de er meget afhængige af samarbejdet med hinanden.

Endnu er Stine kun vikar, men vi glæder os meget til at kunne lave en fast ansættelse med hende, når det bliver muligt.

PB

På næste side præsenterer Stine Möglich sig selv



Hvem er jeg?

Jeg har nu været organist hos jer i snart to måneder og er allerede faldet godt til. Personalet, menighedsrådene og menighederne har taget godt imod mig, og jeg kan lige så godt sige nu, at jeg er utrolig glad for mit nye arbejde!

Jeg er 32 år og kommer fra Mariager, men har boet mange steder, bl.a. i Århus, Odense og København. Jeg kommer fra et hjem, der var fyldt med musik, og begyndte tidligt at spille cello og klaver.

I dag bor jeg i Augustenborg med min mand Michael og vores 3 børn. Asle på 8 år, Ursula på 6 år og Mingus på 2 år. Vi har boet på Als de sidste 7 år. Først i Sønderborg og nu i Augustenborg.

Als er ikke fremmed for mig, da min mor kommer fra Augustenborg, og min mormor og morfar stadig bor der. Godt nok taler jeg ikke rigtig "e sprog", men jeg føler mig hjemme her.

Jeg er uddannet klassisk pianist fra Musikkonservatoriet i Odense og startede efter endt studium som klaverlærer og akkompagnatør på Musikskolen i Sønderborg samt ved Balletskolen.

Sideløbende har jeg været kirkesanger i Sct. Marie Kirke i Sønderborg og Ulkebøl Kirke. I Ulkebøl var jeg også involveret i arbejdet med børne- og ungdomskorene.

I kirken blev jeg inspireret til at uddanne mig som organist. Jeg blev rigtig glad for at spille, og inden længe fik jeg job i Svenstrup Kirke, og der var jeg, indtil jeg startede hos jer og i Oksbøl.

Jeg glæder mig til et godt samarbejde med begge kirker.

Mange hilsener
Stine Möglich

Ulkebøl Salonorkester spiller koncert til indvielsen

Dette ni-mands ensemble er en blanding af amatører og professionelle, som har fundet hinanden i kærligheden til salonmusikken, der spænder fra Straussvalse til den radiotransmitterede underholdningsmusik fra 50'ernes store restauranter, Wivex og Palmehaven.

Denne musik er underholdende, og en del af den har meget høj kvalitet som f.eks. Jacob Gades Tango Jalousie.

Det er især salonmusikkens danske perler, som orkesteret præsenterer. Denne musik er sørgeligt glemt i tidens musikudbud, og det har gruppen bestemt sig for at råde bod på.

Stine Möglich

Sognegården den 14. januar kl. 1500



Feltpræsten



*Torsdag den 18. januar kl. 1900
i Sognegården*

Foredrag med billeder
ved Havnbjergpræsten

Robert Landeværn Ryholt

De fleste af os har nok fulgt den nye tv-serie HERRENS VEJE.

I serien oplever vi de problemer, som den udsendte feltpræst må igennem, og det bliver for ham endnu værre, da han kommer hjem og skal fungere som almindelig sognepræst. Den unge præst er rent ud sagt smadret.

Her skal vi møde en tidligere feltpræst, hvis replikker ikke er skrevet af en forfatter. Det er selvoplevede ting, vi skal høre direkte fra den hjemvendte feltpræst.

Sognepræst i Havnbjerg og tidligere feltpræst Robert Landeværn Ryholt fortæller og viser billeder fra sine to udsendelser til Afghanistan. Han fortæller om livet i de små, primitive patruljebaser i

Helmand-provinsen; om bekymringen for sin menighed, når de gik på arbejde; om fællesskabet og sammenholdet i menigheden og om galskaben; om støvet og varmen og kulden; om den grimme krig og hvordan etikken ser ud i green zone langt borte fra, hvor de fine konventioner for god opførsel i krig bliver vedtaget og skålet for.

Robert giver eksempler på både dybt alvorlige og mere muntre sjælesorgsproblematikker, som en feltpræst kan blive udsat for. Han fortæller også om feltpræstetjenesten hjemme i Danmark, der kan være lige så alvorlig, belastende – og givende – som tjenesten i en krigszone.

Robert vil gerne besvare spørgsmål og også åbne en samtale om, da Danmark fra at være en lilleputnation, der helst blandede sig udenom, når de store skulle slås og til de sidste tyve år at være førende på de internationale slagmarker.

Poul Berg



Vort program i år trak mange folk af huse. Vi havde en venteliste på ti personer ret hurtigt, men undervejs faldt lige så mange fra, så ingen blev forbigået.

Heidi var glad, for det var første gang, hun kunne holde andagt i en stopfyldt kirke. Det skete i Wellings Landsbymuseum i hans selvbygger”katedral”.



En ægte katedral (domkirke) så vi dog i Ribe, men der fyldte vi 56 deltagere ikke meget. Carl-Henning Pedersens udsmykning i koret har tidligere vakt heldiskussion, men i dag strømmer folk til for at se COBRA-malerens værker. Egentlig var vi først på Vadehavscentret, og vi sluttede på Agerskov Kro, men det var ikke lige til fotolinsen. Nu går vi snart i tænkeboks for at finde næste års mål.

Poul Berg

Sognegårdens indvielse

I mange år har man talt om de trange og upraktiske forhold i den bygning, vi kaldte konfirmandstuen. Den er væk nu, og på dens plads ligger nu en næsten færdig sognegård. Vi havde fornylig rejsegilde, som du kan se på en anden plads i bladet.

Fest i Sognegården

Den 14. januar kl. 15 skal vi ikke vente mere på de nye lokaler. Vi skal i stedet indvi dem, og det gør vi i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten kl. 14, hvor vi gerne vil invitere alle med over for at se resultatet. Der vil være lidt servering, nogle taler og en fin underholdning ved Ulkebøl Salonorkester.

Dette skulle gerne være startskud-det for en flittig brug af de forskellige lokaler, hvor livet i menigheden får lov at udfolde sig på mange måder. Der vil blive foredragsaftener, filmaftener, sangaftener for blot at nævne nogle få muligheder. Naturligvis skal ikke alt absolut foregå om aftenen. Der vil blive ting for børn i dagtimerne, øverum for kirkekorene og endelig fine forhold for konfirmandernes undervisning.

Socialt samvær

Tidligere fremsatte tanker om jævnlige fællesspisninger for folk, der som oftest sidder alene derhjemme ved bordet, vil blive prøvet. Det kunne være medbragt mad, der måske lige skal varmes i vort nye køkken. Andre steder har man succes med den slags samvær, der lyser op i hverdagen.

Hjælpende hænder

Jo flere aktiviteter, der disktes op med, des flere arbejdsopgaver vil der opstå. Her har vi så et problem, som vi må prøve at løse.

Kirken har ikke ansatte, der kan påtage sig ret meget ud over de opgaver, de allerede har, og menighedsrådsmedlemmerne har derfor indtil nu taget en stor del af "slæbet" med borddækning, afrydning og opvask. Alt sammen i den tid, hvor man har skullet bære tingene ind og ud af lokalet, fordi man ikke har kunnet køre med en vogn pga. niveauforskelle. Det er der taget højde for nu. Alt er plant og farbart med serveringsvogne.

Dette får os til at spørge, om der er nogle i sognet, der har et par gode hænder hængende i forlængelse af lejlighedsvis ledige arme? Det ville være en stor gave at kunne få lov til at skrive en navneliste med folk, vi kunne henvende os til, når det kneb. På den måde bliver man også en del af kirkens liv og arrangementer. Tænk gerne lige på det. Man kan melde sig hos kirkeværgen, Inger Andersen.

Kirkekontoret

Når Sognegården endelig står færdig, flytter kirkekontoret tilbage igen, hvor adressen fremover hedder Tontoft 3A.

Det bliver en stor dag for kordegnen, der har levet i landflygtighed på grave-rens kontor ved kapellet.

Velkommen i de nye omgivelser.

Per Østergaard

Sangaften med Fin Petersen

Onsdag den 7. februar kl. 1900

Mens jeg en kort tid nåede at være præst hos jer, talte vi om, at jeg gerne ville lave et sangarrangement. Derefter blev jeg kedeligt forhindret af sygdom.

Nu vil jeg gerne komme i jeres nye sognegård. Jeg vil gennemgå 4-5 salmer og 4-5 sange, som vi derefter synger. Måske har jeg en overraskelse i baghånden bagefter, hvis der bliver tid.

Jeg var utrolig glad for den korte periode, jeg afløste i Nordborg og Oksbøl kirker, og jeg blev meget ked af, at jeg med så kort varsel måtte stoppe grundet en aggressiv kræftsygdom.

Diagnosen hed: "Kræft fra ukendt tumor". Dvs., at man ikke kunne finde knuden. - Kun metastaserne i mit højre ben samt senere kræftangreb i rygsøjlen. Jeg fik derfor stråler og kemo.

På min forespørgsel fik jeg at vide, at jeg sandsynligvis kun havde 6 eller 12 måneder tilbage at leve i. Ikke den bedste besked at få.

Jeg fik mulighed for at komme med i et forsøg, hvor man gennem DNA skulle kunne finde tumoren/knuden. Det har man måske. Jeg har muligvis brystkræft, for da jeg skiftede fra en bredspektret kemokur, der varede 5 timer, til en direkte kemokur til brystet, har det vist sig, at kræften er skrumpet meget ind. Jeg får yderligere besked sidst i oktober, om kræften er forsvundet, eller om den er skrumpet yderligere ind, sådan at jeg ikke behøver yderligere kemo eller måske en 2-3 måneders pause.

Men hvorom alting er, glæder jeg mig til at holde foredrag i Nordborg.



Aftenens tema, som jeg vil fortælle om, er både årstidssalmer og -sange samt historiske salmer og sange, som jeg holder meget af.

Mange gode hilsener, *Fin*.



Kirkegårdsvandringen i august blev desværre ikke annonceret i bladet, så det blev ikke den sædvanlige tilstrømning, men de få var tilfredse med Finns forklaringer om planen, der kører de næste 40-50 år. Vi er en del, som ikke når at se det færdige resultat.

Rejsegilde på Sognegården



Torsdag den 17. august serverede man det første måltid mad i den kommende sognegård. Det var den traditionelle ret, som altid er på bordet, når spærene er rejst, pølser og brød til en øl.

Der blev holdt taler af håndværksmestre og arkitekt, og menighedsrådsformanden kunne udtrykke sin tilfredshed med forløbet, idet man havde indhentet forsinkelsen, der opstod pga. museets arkæologiske undersøgelse, som vi beskrev i forrige blad.

Nu ser vi meget frem til indvielsen og ibrugtagningen, og det må blive temaet i næste blad. Vi glæder os meget!



Et par af gæsterne lod sig fotografere mellem de rå mure med de stegte ringridere og en ny form for pølsebrød. *PB*

Rejseminder fra Lutherland

Af *Heidi Sørensen Freund*

Der står en lille figur på mit skrivebord. Det er en souvenir fra den studierejse, som jeg var med på midt i september.

Når man er ude at rejse, kan de fleste af os ikke dy os for at købe et rejseminde. Nogle fascineres af lokal kunsthåndværk, og andre bringer eksotiske madvarer med hjem i kufferten. Der kan også let ske det lidt forunderlige, at man på en rejse lettere åbner sit hjerte for de mere kitskede genstande: de lidt særprægede ting, som kan virke malplacerede, når de lander hjemme i hverdagen. Hvor man bagefter tænker: Hvorfor købte jeg nu det krus med postkortmotiver, den mærkelige magnet til køleskabsdøren og den multifarvede kjortel fra Middelhavet?

Studierejsen gik til Lutherstadt Wittenberg. Det blev en fantastisk berigende tur sammen med nye kolleger i stiftet og med vor biskop Marianne Christiansen. Vi tog af sted i tog, og steg løbende på fra Vejle til Rødekre. Allerede på togturen gik samtalen, og det var rart at rejse sammen i togtempo og blive mere og mere bekendte med hinanden.

I Wittenberg ventede en lokal studietursleder på os, og der var arrangeret et mangfoldigt program: aftenvandring i Wittenberg, foredrag med gode diskussioner, besøg på museer, morgenandagter i en lille fin kirke, besøg i Stadtkirche og Schlosskirche og gåtur i Lutherhaven, hvor træer er plantet af luthersk-evangeliske menigheder fra hele verden. I Lutherhaven med den store Lutherrose-installation i midten



Porten, hvor tesarne blev slået op.

var der naturligvis også et fint voksende træ fra Haderslev Stift, og vi fik taget en del glade fotos, som kan ses inde på stiftets officielle facebookside. Vores studierejse blev afrundet med besøg og fest hos en lille menighed uden for Wittenberg, hvor det frivillige brandkorps og hele landsbyen inviterede til grillfest og spillede op til dans.

Formålet med turen var at opleve og besøge ”reformationens vugge, Wittenberg”, fordi vores folkekirke udspringer af det evangelisk-lutherske. Mellem Wittenberg og Haderslev er der også et særligt venskabsbånd, der blev knyttet ved reformationen. Turen var også en oplagt mulighed for at knytte bånd til nye kolleger samt møde lokale præster og en tysk menighed.



*Statuerne foran det gamle rådhus forestiller Luther og Melancton
På stolene herunder er de 95 teser opklæbet på ryggen*

Wittenberg er en smuk, restaureret by, og alle sejl er sat for at fejre 500 års jubilæet. Det var fascinerende at vandre gennem den lille bykerne og besøge de steder, hvor reformations-trekløveret: Luther, Buggenhagen og Melancton havde haft deres skelsættende virke. De to betydningsfulde Cranach-malere boede også i Wittenberg, og deres værker kan besøges både i Stadtkirche og på museerne i byen. I Wittenberg fylder reformationsfejringen forståelig nok overalt i bybilledet: masser af kulturtilbud, festivaler, udstillinger og forestillinger – og selvfølgelig er der også en masse souvenirs i Wittenberg.

For præster og teolog-nørder er der altså mange fristende souvenirs: Bøger om reformationens mange aspekter, madvarer med Luther-tema (Luther-pa-

sta, Luther-øl) – og så de mere kitschede ting, hvor nok ikke alt er ”Luther-lagkage” – men, helt sikkert utrolig fristende i gerningsøjeblikket.

Jeg afstod fra et forklæde med motiver fra Wittenberg og lod også være med at købe det større trækors med Lutherrosen i midten. Det blev dog til en magnet (det må jeg indrømme), samt tre fine bøger og så den lille figur, der pryder mit skrivebord. Figuren er 7 cm høj og er en *playmobil*-figur af Luther komplet med kappe, hue, fjerpen i den ene hånd og Lutherbibel i den anden hånd. Når jeg kigger på den lille *playmobil*-Luther, bliver jeg glad. Måske fordi den både er kitschet, humoristisk og tilforladelig på en sød måde, men også fordi den meget enkelt indfanger, hvem Luther i grunden var: et menneske med et virke. Et

menneske, der kunne bevæges, og som bevægede andre. Han brændte bl.a. for at formidle Bibelen på hverdagsprog, så enhver selv kunne læse og forstå. At Bibelen skulle være tilgængelig for enhver og ikke kun for de lærde, så enhver selv kunne besinde sig og ikke kun følge, hvad lærde fra romerkirken foreskrev. Troens gave skulle kunne modtages i frihed, og gudsforholdet skulle der ikke længere kunne handles med. Det levende ord bliver helt centralt for gudstjenestelivet både i tale og i salmesang.

Ville Luther have sat pris på souvenirs? Vi ved det ikke. Men vi ved, at han havde humor. Vi ved, at han ikke kun var en dybsindig reformator, men også nød livet og bordets glæder samt krydrede mange selskaber med de vildeste bordtaler. Måske ville han have syntes godt om både Luther-øl og Luther-mad



Forretningerne bugner med Luther

– og måske ville han have trukket på smilebåndet over en lille figur med bevægelige arme, som er med til at skabe levende evangelisk-luthersk bevægelse den dag i dag.

Faktum er, at *Playmobil*-Luther er blevet en bestseller. Den lille figur sælges som varmt brød, og nu står den så mangedoblet derude i Lutherland og gør godt på sin egen underfundige måde.

Samtaler om de store spørgsmål i livet!

I medierne og i vores daglige liv handler det tit om at få ret, ligesom der også føres mange samtaler på small talk niveauet, når det er det, vi har brug for.

Vi vil gerne som præster være med til at skabe rum og mulighed for et sted, hvor vi kan mødes til langsomme, lyttende og medtænkende samtaler om de store spørgsmål i livet. Derfor indbyder vi til samtaler *følgende onsdage fra kl. 1930 til 2130 i Oksbøl Præstegård:*

24. jan. taler vi om: Kærlighed (Hanne)

21. feb. taler vi om: Ondskab (Heidi)

21. mar. om: Skam og skyld (Hanne)

18. apr. om: Tro og tillid (Heidi)

Møderne vil foregå følgende måde:

Vi synger en sang om emnet, og en af os præster fortæller om dagens tema.

Ud fra de valgte tekster sætter man sig gruppevis og taler om det, man læser. Vi vælger korte tekster inden for litteratur, filosofi, teologi og evt. avisartikler.

Til sidst samles vi alle igen og taler om de tanker, vi har gjort os om temaet.

Målet med samtalerne er, at vi sammen bliver klogere på et emne eller et fænomen ved, at vi hver især bidrager med og spørger ind til de tanker og erfaringer, vi har med os. Man har også lov til bare at være med på en lytter.

Det er gratis at deltage, men der er mulighed for at købe et glas vin.

Er du interesseret i at deltage, eller vil du have mere information, så mail eller ring til os.

Hanne Lund og Heidi S. Freund



Nytårgudstjeneste

Søndag den 31. december kl. 1530

Gå det nye år i møde med en dejlig festgudstjeneste og ønsk din nabo godt nytår, inden det hele går i gang!

Vi inviterer for anden gang til nytårgudstjeneste selve nytårsaftensdag og byder efterfølgende på et glas bobler og lidt kransekage i kirken.

Velkommen. *Hanne Lund.*

Kyndelmisse

Fredag den 2. februar kl. 1700

Lysgudstjeneste i Oksbøl Kirke.

En højtid, hvor vi halvvejs gennem vinteren både markerer lysets komme og Mariæ renselse efter Jesu fødsel og hans fremvisning i templet.

Konfirmanderne fra Oksbøl og Østerlund Friskoler medvirker - i alt 30 dejlige unge mennesker.

Alle er velkomne! *Hanne Lund.*

Etisk råd

Tirsdag den 13. marts kl. 1900

Pastor **Anders Raahauge**, medlem af Etisk Råd, fortæller om arbejdet her, hvor alle emner handler om de etiske spørgsmål, som følger af nye bioteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Også emner, der er forbundet med sundhedsvæsenets funktion og virke.



Fastelavn

Søndag den 11. februar kl. 1100

Fastelavnsgudstjeneste

for børnefamilier i Oksbøl Kirke.

Alle børn fra Oksbøl og Nordborg er velkomne til at møde op i udklædning.

Efter tøndeslagningen serverer vi boller til børnene, og af hensyn til bagerne vil vi gerne have tilmelding senest den 6. til Heidi på tlf. 20 49 66 79 eller hfr@km.dk

Hilsen og på gensyn

Heidi Sørensen Freund



Jul i

Oksbøl Præstegård

Alle, der har lyst til at fejre jul sammen med andre, er velkommen i Oksbøl Præstegård den 24. december kl. 1700.

Vi spiser andesteg med det hele og et par glas vin samt risalamande med kirsebærsovs.

Jeg laver maden, og det koster kr. 125 at deltage – pengene betales ved tilmeldingen.

Desuden må vi hver især medbringe en gave til kr. 25, som vi spiller om.

Vi slutter kl. 2100.

Tilmelding senest onsdag den 20. december på 23 36 06 17.

Julehilsen fra *Hanne præst*

Kirkelukning

Vort varmeapparat i kirken har i mange år skabt store problemer. Væggene bliver hurtigt sorte igen efter kalkning, så nu erstatter vi hele anlægget. Det tager lidt tid, hvorfor man er nødt til at lukke fra 29. januar til 15. marts.

Særlige kirkelige handlinger bliver henlagt til Oksbøl Kirke, mens almindelige gudstjenester afholdes i Sognegården.

Forhåbentlig kan vi snart vende tilbage til et hvidt kirkeskib igen, der forbliver hvidt i mange år.

Per Østergaard

Efterårets sange og salmer

Torsdag den 23. november kl. 1900

I Oksbøl Kirke afvikler vi den anden sangaften, hvor organist, kirkesanger og præster vil fortælle om de enkelte sange og salmer, før vi synger dem.

I pausen byder menighedsrådet på en kop kaffe.

Du er velkommen.

Julehjælp

Hvis du er værdigt trængende og bosat i sognet, kan du **inden den 5. december** søge om julehjælp fra Nordborg Kirke. Ansøgningen med oplysninger om familieforhold samt økonomi sendes til en af sognepræsterne.

Se mailadresser eller telefoner på s. 14
Præsterne har tavshedspligt mht. ansøgningerne. Efter den 10. december vil ansøgerne få at vide, om de er blevet indstillet til julehjælp.

Heidi S. Freund og Hanne Lund.



Fredslyset

Fredslyset kommer til Nordborg
onsdag den 29. november.

Vi mødes ved Tangshave kl. 1800 hvor vi går ind og synger på plejehjemmet.

Kl. 1830 går vi i optog gennem byen til kirken, hvor vi kl. ca. 19 deltager i en lille gudstjeneste for hele familien.

Fredslyset er et lys for fællesskab - et lys for forståelse - et lys for fred og venskab - et lys for tolerance - et lys for nødlidende og ensomme - et lys for aktivt hjælpende - en gave, som skal lyse op i adventstiden - en gave til dig, så du kan tænde et lit glæde for andre.

Prædikant Hanne Lund
Sct. Georgs Gildet, Nordborg

Danfoss

Orkestret



Danfoss Orkestret

Tirsdag den 5. december kl. 1900

Orkestret kommer og optræder i kirken, hvortil der er fri adgang. Erfaringsmæssigt er det nok en god idé at komme i god tid, hvis man vil sidde ned.

Der er fri adgang inkl. kaffe og kage.

Vær med til en god juleopvarmning.

Menighedsrådet

Fra 16. august til 31. oktober 2017

Døbte

Mason Lykke Larsen
Asger Koldsø Larsen
Marius Christian Rose Johannsen
Albert Aagaard Fredslund



Viede

Lena Kaad Andersen
& Niels Kaad Christensen

Berit Tindal Hallenslev
& Finn Tindal Hallenslev



Camilla Skov Petersen
& Jan Skov Petersen



Afdøde

Anne Marie Skov Pedersen
Kirsten Ahrenkiel Andersen
Hans Pallesen
Andreas Peter Petersen
Anne Petrine Jacobsen
Henning Hounsgaard
Stig Sørensen
Marie Christine Hansen
Viggo Jensen Sørensen

Kalender

November

- 06. kl. 1400 Lion-strik, tag brød med
- 08. kl. 1900 Luther-foredrag i Oks.Fri.
- 09. kl. 1900 Menighedsrådsmøde
- 23. kl. 1900 Sange og salmer i Oksbøl
- 29. kl. 1430 Saraswatipur m. julespil
- 29. kl. 1800 Fredslyset v. Tangshave

December

- 04. kl. 1400 Lion-strik, vi giver brød
Husk en lille pakke
- 05. kl. 1900 Danfoss Orkestret
- 24. kl. 1700 Jul i Oksbøl Præstegård

Januar

- 08. kl. 1400 Lion strik, tag brød med
- 10. kl. 1900 Menighedsrådsmøde
- 14. kl. 1500 Indvielse af Sognegården
Underholdning med
Ulkebøl Salonorkester
- 18. kl. 1900 Robert Landeværn Ryholt
tidl. feltpræst, Havnbjerg
- 24. kl. 1930 Samtale om kærlighed
- 31. kl. 1430 Kvindekredsen u. navn

Februar

- 02. kl. 1700 Kyndelmisse i Oksbøl
- 05. kl. 1400 Lion-strik, tag brød med
- 07. kl. 1900 Sangaften v. Fin Petersen
- 14. kl. 1900 Menighedsrådsmøde
- 21. kl. 1930 Samtale om ondskab

Marts

- 05. kl. 1400 Lion-strik, tag brød med
- 13. kl. 1900 Raahauge om Etisk Råd
- 14. kl. 1700 Kirkestaffet i Egen
- 14. kl. 1900 Menighedsrådsmøde
- 17. kl. Pilgrimstur i pastoratet
- 21. kl. 1930 Samtale om skam og skyld

SOGNEPRÆSTER:**Heidi Sørensen Freund**

Kirkebogfører/begravelsesmyndighed
Præstegården, Tontoft 3, 6430 Nordborg
Tlf. 20 49 66 79 mail: hfr@km.dk
Træffes bedst tir. - fre. fra kl. 12 - 13
samt efter aftale. **Mandag er fridag.**

Hanne Lund

Præstegårdsvej 1, Oksbøl, 6430 Nordborg
Tlf. 23 36 06 17 mail: hanl@km.dk
Træffetid i præstegården, når du har lyst.
For ikke at gå forgæves - ring gerne først.
Mandag er fridag.

Organist: Stine Möglich Mathiasen

Tlf. 21 72 21 24
mail: stinemoglich@hotmail.com

Kirkesanger: Annette Lorenzen

Tlf. 29 28 80 17 mail: anl@km.dk

KIRKEKONTOR

Tontoft 3A, 6430 Nordborg
Tlf. 29 28 80 17
Kontortid: Tirsdag 8 - 10 og 14 - 16
Onsdag og fredag 8 - 10.

Kordegn: Annette Lorenzen

mail: anl@km.dk

Kirketjener: Hanne Dahl Christensen

Tlf. 21 38 97 17 – h6200@hotmail.com

Menighedsrådet:

Formand: Per Østergaard
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

Næstformand: Lisbeth Simonsen

Tlf. 50 62 43 20
lisbethdyvig@gmail.com

FØDSEL

Er man ikke gift, skal faderskab anmeldes på rådhuset senest 14 dage efter fødselen. Blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring” findes på www.personregistrering.dk

DÅB

Henvendelse sker til kirkekontoret.

NAVNGIVNING

Henvendelse til rådhuset senest 6 måneder efter fødselen.

KONFIRMATION

Konfirmation afholdes i 2018 den 8. april.

VIELSE

Henvendelse sker til kirkekontoret. Angående prøvelsesattest henvender man sig på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne bor.

DØDSFALD

Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet.

SOGNEBÅNDSLØSERE

bedes melde adresseforandring til kirkekontoret.

KIRKEGÅRDEN

Kirkegårdsleder Finn Nicolaisen Ernst
Kirkegade 20, 6430 Nordborg
Tlf. 74 45 37 29 / 23 61 37 29
mail: nordborgkirke@hotmail.com

Kirkeværge: Inger Andersen

Tlf. 74 45 11 72 – 51 54 11 72
ipa@andersen.mail.dk

Kasserer og kontaktperson: Lis Dybsø

Tlf. 31 39 99 59 dybsoe@yahoo.dk
Øvrige medlemmer: se hjemmesiden

Kirkens ungdomskor

Har du lyst til at synge i kor?

Alle fra 4. klasse og op kan komme og være med. Her er plads til nye korsangere – både piger og drenge.

Vi øver i kirken **torsdag kl. 15-16**.

Koret medvirker ved gudstjenester og andre arrangementer i kirken, og efter 2-3 måneders oplæringstid er der mulighed for at tjene en mindre løn som korsanger, der reguleres efter alder.

Er du interesseret i at være med i kirkekoret kan du kontakte kirkens organist og korleder på tlf. 21 72 21 24 el. mail: stinemoglich@hotmail.com

Du må også gerne bare dukke op til korprøven. Venlig hilsen

Stine Möglich

Nyt i kvindekredsen

Onsdag den 31. januar kl. 1430-1700
i Sognegården.

Saraswatipur Venskabsforeningen lukker, og vi åbner en ny ydremissions kreds.

Invitation

Vi indbyder hermed alle kvinder til en hyggelig eftermiddag, hvor du kan være med til at bestemme hvilken organisation, vi skal støtte i fremtiden – f.eks. Mission Øst/Børn i Afrika/Folkekirkens Nødhjælp/MAF flying for life – kom med dit forslag. Herefter mødes vi sidste onsdag i måneden til hyggeligt samvær med oplæsning, sang og håndarbejde samt kaffe og kage, som er gratis, men vi samler ind til den organisation, som vi nu har valgt og som kredsen får navn efter.

Venlig hilsen, **Inger Sørensen**
Fangels Have 5. Tlf. 7445 1872

Nordalsisk kirkestafet



Onsdag 14. marts kl. 17-18

Egen Kirke er tredje indbyder

Onsdag 18. april kl- 17-18

Havnbjerg Kirke er fjerde indbyder

MENIGHEDSRÅDET

har fastlagt afholdelse af offentlige menighedsrådsmøder kl. 1900 i Sognegården.

9. november *i Oksbøl* -10. januar
14. februar - 14. marts og 11. april.

Formand Per Østergaard

Nordborgvej 1, 6430 Nordborg
Tlf. 29 92 64 30
formand@nordborgkirke.dk

»Nordborg Kirke«

udgivet af

Nordborg Sogns Menighedsråd

Dette nummer er redigeret af Poul Berg, Rønnebærvej 6, (ansvarshavende red.) der gerne modtager stof elektronisk på pobe@bbsyd.dk
Deadline 2. februar..

Bladet kan læses på nettet en uge eller to før omdelingen på nordborgkirke.dk

GUDSTJENESTER

NOVEMBER

19.	1900	23. s.e. trinitatis	HF	Aftengudstjeneste m. gospelkor
26.	0900	Sidste s. i kirkeåret	HL	Højmesse
29.	1900	Fredsløst	HL	Aftengudstjeneste

DECEMBER

03.	1030	1. s. i advent	HL	Højmesse med præsentation af konstitueret menighedsråd
10.	1400	2. s. i advent	HF	De 9 læsninger
17.	1030	3. s. i advent	HL	Højmesse
24.	14&1530	4. s. i advent	HF	Juleaften
25.	1030	Juledag	HF	Højmesse m. blæsere fra FDF
26.	1030	2. juledag	HL	I Oksbøl Kirke
31.	1530	Julesøndag	HF+HL	Nytårgudstj. + bobler/kranse

JANUAR

01.		Nytårsdag		Ingen gudstjeneste
07.	1100	1. s.e. H3Konger	HL	Højmesse
14.	1400	2. s.e. H3Konger	HF+HL	Højmesse + indiv. af sognegård
21.	1100	Sidste s.e. H3K	HL	Højmesse
28.	0930	Septuagesima	HF	Højmesse

FEBRUAR

02.	1700	Kyndelmisse	HL	I Oksbøl Kirke m. konfirmander
04.	1100	Seksagesima	HL	Højmesse i Sognegården
11.	0930	Fastelavn	HF	Højmesse i Sognegården
11.	1100	Fastelavn i Oksbøl	HF	Børnegudstjeneste og tøndeslag.
18.	0930	1. s. i fasten	HL	Højmesse i Sognegården
25.	1100	2. s. i fasten	HF	Højmesse i Sognegården

MARTS

04.	0930	3. s. i fasten	HL	Højmesse i Sognegården
11.	1100	Midfase	HF	Højmesse i Sognegården

HF: Heidi Sørensen Freund

HL: Hanne Lund

BEMÆRK:

Fra nytår har begge sogne ændret gudstjenestetider.

Brugere, der er afhængige af kirkebilen, bedes melde sig hos GF Taxi på tlf. 74 45 95 45 inden kl. 12 dagen før.